

*De strijd is gestreden,
met telkens nieuwe moed.
Nooit klagend,
steeds met de glimlach,
de pijn verdragend.
Verbazingwekkend krachtig.
't Is op. Zo is het goed.*

Uit onze handen gegeven maar in ons hart gebleven

Frits Verhaar



Liliane Doggen

Hij werd geboren te Roosendaal op 17 november 1954 en is in het AZ Klina te Brasschaat van ons heengegaan op 12 april 2024.

Zijn afscheid zal in intieme kring plaatsvinden waarna hij een warm plaatsje krijgt in ons gezin.

U kunt Frits nog een laatste groet brengen in het rouwcentrum Hensen, Stationsstraat 96 te Essen op woensdagavond a.s. van 19.00 tot 19.30 uur.

Rouwadres: Familie Verhaar - Doggen
p/a Begrafenissen Hensen
Stationsstraat 98, 2910 Essen

Hij zal steeds verder leven in de herinnering van:

Liliane Doggen

zijn echtgenote

zijn maatjes:

 Jaxx

 DeeJay

Nikita en Nick

zijn kinderen

hun poezekinderen:

 Moets, Cookie, Féluce, Minnie, Toto

Delen mee in dit verdriet:

Zijn broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen.

De neven en nichten.

De families Verhaar, Doggen, Nuijten, Buijens.